

YEŞİL SOSYAL HİZMET

Rukiye USLU

Sosyal Hizmet Bölümü

rukiye.uslu@neu.edu.tr

HEPİMİZİN SAĞLIKLI, TEMİZ VE BOZULMAMIŞ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI VAR!

Çevre sorunları günümüzde küresel ve ciddi bir sorun olarak karşımızda ve günden güne baş etmesi çok daha zor bir hal alıyor. Doğal kaynaklara gereken önemin gösterilmemesi, aşırı tüketim ve çevre bilincinden uzak bir yaşam ile birlikte Dünyamız son yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkilerini çok daha somut olarak yaşamaya başladı ve biz Dünyalılar da bu durumdan oldukça olumsuz etkileniyoruz. Örneğin, NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından yayınlanan Yeni İklim Araştırması Raporu'na göre Dünyamız mini buzul çağına girme riskiyle karşı karşıya. Bununla birlikte, Dünyada iklim değişikliğinin sebep olduğu afetler sonucunda yaklaşık her yıl ortalama 410 milyon insanın etkilendiği, 7 bin 600 civarında insanın yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Bütün bu yaşananlara rağmen hepimizin sağlıklı, temiz ve bozulmamış bir çevrede yaşama hakkı var. Bu bir insan hakkı! Bunu biliyor muydunuz? Evet, yeni nesil insan haklarından “çevre hakkı”mız var! Peki gerçekte bu hakka ne kadar sahibiz? Bu hakkımızı korumak için ne kadar aktif bir katılımcıyız? Sahip çıkmamız gereken biricik gezegenimizin bu kötü gidişi ile ilgili kişisel anlamda ne kadar sorumluluk alıyoruz?

Hak savunucusu bir meslek olan sosyal hizmet, bireylerin ve genel olarak toplumun sağlıklı sosyal işlevselliğe sahip olmalarına odaklanan; “hak temelli” uygulamalarla ve savunuculuk, rehberlik, danışmanlık gibi rollerle süreci yöneten sağlık alanında önemli mesleklerden biridir ve çevre sorunları son yıllarda sosyal hizmet için de gündemdeki önemli yerini almıştır; ancak sosyal hizmet uzmanlarının bilinç artırma çalışmaları dışında yapabilecekleri, maalesef çoğu zaman sınırlı kalmaktadır. Çünkü, her ülkenin yaşanan çevre krizleri ile ilgili aldıkları önlemler birbirinden oldukça farklılaşmaktadır.

Rukiye Uslu (2020). Yeşil Sosyal Hizmet

TÜM TELİF HAKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE AİTTİR.

Örneğin, Finlandiya, Hollanda'da ve İsveç'te "karbon vergisi" uygulaması var. ABD'de, çevreye duyarlı enerji kaynaklarını teşvik etmek için kw saat başına vergi iadesi uygulaması yapılmakta. İngiltere hükümeti ise, iklim değişikliği ile mücadele planı kapsamında 2035 yılından itibaren dizel, benzinli ve hibrit olmak üzere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını yasaklama kararı aldığını duyurdu.

Dünya genelinde trafikte olan motorlu araç sayısı 1 milyar 250 milyon ve bu sayı bile bu konuda yapılacak değişikliklerin Dünyamız açısından ne kadar elzem ve ne kadar faydalı olabileceğini ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2019 Raporu" verilerine göre de, sadece geçen yıl 2 milyondan fazla elektrikli taşıt satışı gerçekleşti ve dünyadaki elektrikli taşıt satışının 2025'e kadar yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 milyona ulaşması bekleniyor. Bütün bu veriler çevre kirliliğinin önlenmesi ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi bakımında oldukça umut verici. Ülkemizde de yakın zamanda tanıtımı gerçekleştirilen ve ilk yerli arabası olan Günsel marka otomobilin elektrikli olması; çevre bilinci açısından umut ve mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, dünyadaki gelişmeleri izlemek yerine çözümlerin parçası olmayı sağlaması da anlamlıdır.

Teknolojik gelişmeler, insanlığı birçok konuda ileriye taşıırken etik dışı, insanlığa zarar veren uygulamalar ise maalesef zor koşullarda yaşamamıza neden oluyor. Sahip olduğumuz teknoloji bize yaşam şeklimizi değiştirmesek sağlıklı, yaşanabilir bir dünyayı sunmak için yeterli değil; bu ancak teknolojinin sunduğu yeniliklerden sağlıklı ve bilinçli seçimler yaparak mümkün olabilir.

Hakkımız olan daha yaşanabilir bir dünya için el ele...